



# Randbøl-Nørup Kirker

[www.randboel-noerupkirker.dk](http://www.randboel-noerupkirker.dk)



Præsterne med Arne og Bertha.



Præstens side .....	2
Nyt fra menighedsrådene.....	2
Siden sidst .....	4
Kommende arrangementer .....	5
4. maj mindegudstjeneste i Randbøl Kirke .....	8
Kirke & Sogn .....	10
Gudstjenesteliste .....	12

## Som forårssolen morgenrød

Det kan være lidt svært – men også fyldt med håb – at sidde på den første dag i februar og skrive præstens side til forårsnummeret af kirkebladet. Udenfor er det gråt og overskyet, og vejrudsigten siger, at det bliver hård frost i næste uge. Men når dette læses, er det forår, hvilket selvfølgelig også kan være meget forskelligt, men under alle omstændigheder synger vi forårssange. En af disse forårssange er Benny Andersens og Poul Dissings sang: *Det er forår og alting klippes ned, der beskæres i buskadser og budgetter*. Hvert vers sluttes med en lovsang til forårssolen:

*Men når forårssolen skinner, bli'r jeg ungl  
står jeg op / bli'r jeg varm / bli'r jeg glad / lever jeg.*

Denne gode forårs-sol-sang slår nogle temaer an, som hænger godt sammen med påsken. *Men når forårssolen skinner, lever jeg.*

Påskens budskab er dog ikke, at jeg lever, fordi forårssolen skinner. Påskens budskab er, at vi lever og har et håb om et evigt liv, fordi Jesus Kristus besejrede døden. Grundtvig skrev om dette:

Som forårssolen morgenrød  
stod Jesus op af jordens skød  
med liv og lys tillige;  
derfor, så længe verden står,  
nu efter vinter kommer vår  
livsalig i Guds rige. (Salmebogen nr. 234)

Hos Grundtvig sammenlignes forårssolen med Jesu opstandelse. Her bliver forårssolen et tegn på, at livet er stærkere end døden, at Jesu kærlighed til mennesker overvinder ondskab og død. Det gælder hele året rundt. Det gælder alle dage også dem, der er triste og grå; dem der er mørke og kolde. Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød – Derfor lever jeg.

Sognepræst  
Heinrich Pedersen



## Nyt fra menighedsrådet

### Menighedsrådet er trukket i arbejdstøjet

Med et nyt kalenderår i fuld gang er menighedsrådet også for alvor trukket i arbejdstøjet.

Bl.a. har vi alle deltaget i et heldagskursus for menighedsrådsmedlemmer. Kurset havde deltagere fra hele provstiet, og det er altid rart at have mulighed for at snakke med ”kolleger” fra andre sogne, som underligt nok arbejder med de samme opgaver og problemstillinger som os.

Formålet med kurset var at sætte arbejdet i vore sogne ind i den store sammenhæng fra ministerium over stift og provsti til os i menighedsrådene i sognene.

Det kan godt være en stor mundfuld at få overblik over og få forståelse for, hvordan denne sammenhæng fungerer i praksis.

På den mere hjemlige bane er dog stadig daglige opgaver at tage sig af. Vi har desværre måttet tage afsked med vores kirketjener Hanne, som har valgt at søge nye udfordringer tættere på hendes bopæl. Vi er kede af denne beslutning, men ønsker samtidig Hanne held og lykke i det nye job og takker hende for den store indsats i vore sogne.

Processen med at ansætte ny kirketjener i hendes sted

er allerede i fuld gang. Vi håber at have ansat en afløser så hurtigt som overhovedet muligt. I mellemtiden klarer vi os ved hjælp af andre gode medarbejdere, som velvilligt har tilbudt deres hjælp.

Vi glæder os også over den fine opbakning til vore aktiviteter i kirkerne og i sognestue og konfirmandstue. Andetsteds i bladet vil det være muligt at læse om kommende aktiviteter, så på glædeligt gensyn til alle.

*Menighedsrådet for Randbøl-Nørup Kirker.*



## Præsentation af Thomas Knudsen

Jeg blev som det eneste nye medlem ”valgt” til menighedsrådet med 16 stemmer ud af 1498 mulige i Nørup sogn, så det synes som et meget svagt mandat, men det kan også vendes til, at der kun var 4 ud af 2.791 mulige fra de 2

sogne der ønskede en anden end mig - så er mandatet pludselig lig det, præsidenterne fik i det tidligere Østeuropa.

Uanset mandatet vil jeg med de evner, jeg har, arbejde for, at alle i de to sogne får en god og positiv oplevelse af kirkerne og de aktiviteter, der foregår.

Jeg er født (1948) og opvokset på et lille husmandsbrug i Bække, som den ældste af en søskendeflok på 8. Jeg købte mit eget husmandsbrug i 1971 også i Bække, og da jeg i 1980 blev gift med Lis, var vi enige om, at vores fremtid lå på denne ejendom. Sideløbende med et alsidigt landbrug - svin, køer, får og alt i fjerkræ - påbegyndte vi at plante ejendommen til. Vi erfarede, at egne planter oparbejdet fra frø, klarede sig meget bedre end indkøbte, så de fleste træer såede vi selv. Det sidste stykke skov blev pantet i 1999, og vi havde stor glæde ved at se den vokse op, men i 2008 fik Energinet.dk den ide at flytte 400KW ledninger hen over vores hus, og efter godt to lange og særdeles ubehagelige år blev vores ejendom eksproprieret i 2010.

Under søgning efter ny bolig faldt vi for ejendommen ”Pedersborg”, Gødding Skovvej 9. Vi er faldet så godt til i Nørup og omegn, at det nok bliver her, vi lever resten af vores liv. Den ene af vores to sønner blev viet i Nørup Kirke sidste år.

Ved siden af alt det har jeg været ansat godt 47 år i Sydbank. Jeg har siddet i Bække Menighedsbørneha-

ves bestyrelse i to valgperioder og ligeledes to valgperiode i skolebestyrelsen for Bække Skole. Så jeg har nogen erfaring med bestyrelsesarbejder i offentlige bestyrelser. Herudover har jeg været kasserer, bestyrelsesmedlem og revisor i en række foreninger.

### *Hvorfor så menighedsrådet?*

Jeg er ikke mere religiøs end gennemsnittet af Danmarks befolkning, men jeg er nok lidt mere historisk og kulturarvsorienteret. Jeg kan blive helt ydmyg, når jeg tænker på, at vore smukke kirker er bygget for op til 1000 år siden af en befolkning, der levede under vilkår, der er himmelvidt fra de kår, som selv de ringest stillede bydes i Danmark i dag. På trods af det, havde de kræfter til med stort set de bare hænder at bygge disse kirker.

Jeg har bemærket, at der i de to sogne er taget mange initiativer til at få flere til at støtte op om kirken. Det vil jeg gerne være med til at videreudvikle i det nye fælles menighedsråd. Dog må det ikke ske på bekostning af, men som støtte til ”gamle” traditioner i kirken.

Jeg synes altid, det har været interessant at gå på kirkegården og kigge på gravstenene og mindes dem, man har kendt, og undres over, hvilken historie, der kan ligge bag dem, man ikke har kendt. Desværre bliver mange gravsteder nedlagt for tiden, selvom de kun er 10-12 år gamle. Det ødelægger historien – det vil jeg gerne gøre noget ved, jeg ved bare ikke hvordan.

Med det, jeg har oplevet mine første to mdr. i menighedsrådet, så ser det ud til, at der bliver rigeligt at tage sig af. Jeg håber, menighederne vil hjælpe mig til at varetage jobbet bedst muligt ved at komme med både positiv og negativ kritik. Ligesom gode ideer altid vil være velkomne.

*Thomas Knudsen*

## Minikonfirmandafslutning i Nørup

3. søndag i advent opførte Nørups minikonfirmander vanen tro årets krybbespil til en hyggelig familiegudstjeneste, og det gjorde de igen til Firehøjeskolen afd. Nørups juleafslutning for indskoling og mellemtrin den 21. december.

Børnene gjorde det rigtig godt med både skuespil og sang. Tak for jeres fine indsats og tak til skolen for det gode samarbejde. Flere af børnene har haft lyst til at forsætte sangen sammen med vores organist Lene i kirkernes børnekor, som mødes om fredagen i Nørup Konfirmandstue kl. 16.15, så vi kan nyde godt af de gode stemmer også til fremtidige arrangementer.



*Minikonfirmanderne opførte krybbespil.*

## Julens gudstjenester

**Op til jul** var der som altid gang i den i begge kirker, hvor især børn og unge fra forskellige lokale institutioner fik fortalt julefortællingen og ønskede hinanden god jul.

Som et minde om julefortællingen juleaftensdag, fik de små børn et stykke julepynt i oliventræ med hjem. På den måde støtter Randbøl-Nørup pastorat arbejdet med at forsonne kristne israelere og kristne palæstinensere i Betlehem, og så minder det flotte julepynt os jo om, hvorfor vi fejrer jul.



**De unge** fra efterskolen i Vandel var med til at fortælle juleevangeliet med musik til i Randbøl Kirke og fik hver udleveret et kors lavet af patroner.

På den måde støttede pastoratet tidligere soldater i Sierra Leone, der nu vælger fredens vej og markerer det ved at ændre krigens patroner til fredssymbolet, korset.



**Den 22. december** fejrede vi tidlig julegudstjeneste i Nørup Kirke. Den var velbesøgt af både nogle, som ville nyde en rolig stund før jul i kirken som alternativ til juleaftens fyldte gudstjenester, og af andre, som holdt juleaften uden for pastoratet. De benyttede lejligheden for også fejre julegudstjeneste i eget sogn. Vi sluttede i Konfirmandstuen med kaffe og julesang.

**Den 31. december** havde menigheden mulighed for at ønske alle godt nytår med en eftermiddagsgudstjeneste i Randbøl Kirke, og i Nørup Kirke gik vi ind i det nye år med lyden af kirkeklokkernes tolv slag til midnatsgudstjenesten.



## Kirkefugle...

På forsiden af dette kirkeblad ses pastoratets to præster og nu også de to "hjælpepræster", nemlig hønen Bertha og ørnen Arne. I Nørup Kirke var hønen Bertha traditionen tro med til at stille gode spørgsmål til præsten juleaftensdag, og i Randbøl Kirke landede ørnen Arne sjovt nok lige på Jesu fødselsdag og bestemte sig for at blive. De to fugle vil fremover hjælpe præsterne med at fortælle alle de gode fortællinger om Jesus Kristus i kirkerne for de allermindste. Børnegudstjenesterne juleaftensdag i begge kirker var godt besøgt og bliver derfor også et tilbud fremadrettet.



## Kyndelmissekoncert i Randbøl Kirke

Den 2. februar var der kyndelmissekoncert i Randbøl Kirke med Billund Kirkes Rytmiske Kor. Med lys og bibelcitater spredt rundt i kirkerummet sad vi i det stemningsfyldte rum og lyttede og sang vintermørket væk en stund.



*Billede fra koncerten.  
Foto: Niels Schaiffel.*

## Kommende arrangementer

### Mad og tro

Der er en enkelt Mad & Tro aften tilbage i 2017 – reformationsjubilæumsåret. Denne handler om reformationens betydning for samfundet. Luther bryder med middelalderens feudal-kirke opbygning, noget der får konsekvenser også for vores samfundsopbygning i dag.

**Onsdag den 8. marts kl. 18.30** – Randbøl Sognestue.

**Pris og tilmelding:** Maden koster kr. 40,- pr. person.

Der er tilmelding til spisning senest mandagen før til Anne-Dorthe på smh@randboel-noerupkirker.dk eller mobil 2329 3313.

### Børnesalmesang

I efteråret 2016 lancerede vores sognemedhjælper Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen som noget nyt børnesalmesang for de 1-5 årige sognebørn.

Tanken er, at de små sammen med deres forældre eller bedsteforældre kan gå på opdagelse i kirkens rum, musik og historier og få en fortrolighed med kirken, som de kan nyde godt af fremover. Samtidig giver det også en anledning til, at man kan være sammen med sine små om de store ting i tilværelsen, som Mette Koed skrev om det i seneste kirkeblad.

Børnesalmesang forsætter i løbet af foråret ca. en lørdag formiddag om måneden skiftevis i Randbøl

og Nørup Kirke. Derefter tager vi op til evaluering, om det er noget, vi skal forsætte med, eller om det evt. skal have en anden form eller et andet tidspunkt. Har du ønsker eller forslag til ændringer, så kontakt Anne-Dorthe.

Børnesalmesang er gratis, og der er ingen tilmelding.

Tag dine små ved hånden og duk op kl. 10.00-11.00

**LØRDAG DEN 11. MARTS i Randbøl Kirke**

**LØRDAG DEN 29. APRIL i Nørup Kirke**

**LØRDAG DEN 20. MAJ i Randbøl Kirke**

### Babysalmesang

I foråret udbyder vi følgende babysalmesangshold i Randbøl-Nørup Kirker:

**Randbøl Kirke: torsdage kl. 10.00 fra  
2. FEBRUAR TIL 16. MARTS**

**Nørup Kirke tirsdage kl. 10.00 fra  
18. APRIL TIL 23. MAJ.**

Begge forløb sluttes af med en kravlegudstjeneste om eftermiddagen, så resten af familien også kan være med. Se mere andetsteds i kirkebladet.

Babysalmesang er for alle børn fra 0-12 mdr. og en forælder.

Sognemedhjælper Anne-Dorthe Moesgaard-Chri-

stensen står for ca. 40 minutters salmesang i kirken med fagter, musik, lyd, læsninger og sansestimulering, og der er efterfølgende en kop kaffe i hhv. Sognestuen eller Konfirmandstuen.

Brug babysalmesang som en mulighed for en rolig stund sammen med dit barn, som inspiration til musik og sang hjemme eller som en del af dåbsoplæringen. Det er også et godt sted at møde andre forældre fra nærområdet.

Babysalmesang er gratis, og man er velkommen til at komme uanmeldt. Der er dog max. plads til 12 deltagere pr. gang, så det er en god idé at melde sig til hos sognemedhjælperen, og lade barnet nyde godt af gentagelserne i forløbet.

### Forårets kravlegudstjenester

Kravlegudstjeneste er et godt sted at fordrive ulvetimen med de små. Vi holder ca. ½ times gudstjeneste i børnehøjde (læs: gulvhøjde) fra kl. 17.30, og derefter står aftensmaden serveret i hhv. Sognestuen og Konfirmandstuen – og vi tager opvasken.

Kravlegudstjenesterne markerer afslutningen på babysalmesangsforløbene, men alle er velkomne – både nuværende, tidligere og kommende babysalmesangere og børnefamilier fra sognene.

**Tilmelding:** Der er tilmelding til spisning senest to dage før. Skriv til Anne-Dorthe på

smh@randboel-noerupkirker.dk eller mobil 2329 3313.

**Pris:** Maden koster kr. 20 for voksne, og kr. 10 for børn, som spiser med.

**Datoer:**

**TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 17.30**

**i Randbøl Kirke**

**TIRSDAG DEN 30. MAJ KL. 17.30**

**i Nørup Kirke**

## Påskens gudstjenester 2017

Under påskefejringen kan man i år komme til gudstjeneste på alle helligdage kl. 10.30. Husk at tjekke i hvilken kirke gudstjenesten fejres.

Ydermere vil der være tjenester, der skiller sig ud på bestemte dage i løbet af påsken. Disse er:

- Skærtorsdag kl. 19.00 i Nørup Kirke, hvor man får en smagsprøve på et jødisk påskemåltid.
- Langfredag vil gudstjenesterne være liturgiske gudstjenester. Dvs. gudstjenester, hvor vi hører Jesu lidelseshistorie blive læst op mellem musikstykker og salmesang. Der er dog en kort prædiken ved gudstjenesten i Nørup.
- 2. påskedag vil minikonfirmanderne opføre Jesu lidelseshistorie for os i Randbøl Kirke kl.14.00 som afslutning på minikonfirmandforløbet i Randbøl – og så skal vi høre, hvordan han fik sit efternavn Kristus.

Vel mødt til påskens forunderlige fortælling!

## Fredagscafé: Luther Lagkage!

Kom til Fredagscaféens markering af reformationsjubilæet **FREDAG DEN 21. APRIL i Nørup Konfirmandstue**. Skal livet være lutter lagkage? Kunne Luther overhovedet lide lagkage?

Der er som vanligt kaffe på kanden, aviser og brætspil mm. fra kl. 15.00, programmet begynder kl. 15.45, og vi slutter af med fællesspisning kl. 18, så alle kan være hjemme inden kl. 19.

*Kirkernes børnekor medvirker.*

Fredagscafé er noget af en kaoskirke, som går på tværs af generationer og skel, og hvor vi laver lidt af hvert. Kom og vær med, hvis du heller ikke kan sidde stille om søndagen.

**Pris:** Kaffen er gratis. Maden koster kr. 40 for voksne. Børn spiser gratis.

**Tilmelding:** Der er tilmelding til fællesspisning senest onsdag den 19. april til:

Anne-Dorthe - smh@randboel-noerupkirker.dk eller mobil 2329 3313.

Hvis du ikke spiser med, behøver du ikke tilmelde dig.

Fredagscafé – kom som du er.

## Storehvededagsaften

**TORS DAG DEN 11. MAJ KL. 19.00**

i Nørup Kirke fortæller sognepræst og cand.mag. i historie *Heinrich Pedersen* om, hvordan man fejrede gudstjeneste kort efter reformationen. Efter salmesangsgudstjenesten er der varme hveder i konfirmandstuen. Kaffe og hveder 25. Kr.

## Sogneaften

**ONSDAG DEN 17. MAJ KL. 19.00**



fortæller tidligere folketingsmedlem og minister *Flemming Kofod-Svendsen* om ”Reformationens betydning for politik og samfund”.

Reformationsfædrene udformede den såkaldte ”to-regimente lære”. Spiller den tankegang stadig en rolle? Foredraget er i Konfirmandstuen ved Nørup præstegård.

## Sogneudflugt

Så er tiden kommet for afsløringen af årets udflugt i Randbøl-Nørup sogne:

**TORS DAG DEN 1. JUNI 2017** drager vi mod sydøst, og første stop vil være Christiansfeld, som har gennemgået store renoveringer i de sidste år og nu fremstår smukkere end nogensinde. Heinrich Pedersen fortæller undervejs på en mindre gåtur.

Turen går videre til Haderslev, hvor det gode skib ”Helene” vil tage os med på en sejltur på den 12 km lange smukke fjord, og undervejs nyder vi middagsmaden. Efter et kort ophold på øen Årø, fortsætter vi med ”Helene” til Årø Sund, hvor dobbeltdækkerbussen venter på os. Vi forventer at være hjemme igen omkring kl. 17.30.

Både bus og båd er handicapvenlige. Vi har 80 pladser på bus og båd, og prisen er 200 kr.

Så der ikke noget at betænke sig på: Vær sikker på en plads og meld til hurtigt... senest onsdag den 10. maj til sognemedhjælper Anne-Dorthe på tlf. 2329 3313 eller e-mail smh@randboel-noerupkirker.dk.

Velmødt til en dejlig forsommerdag med kultur og natur i godt selskab.

Program med nærmere tidsplan annonceres i Egtvedposten og på kirkernes hjemmeside.

### 4. maj mindegudstjeneste i Randbøl Kirke

**TORS DAG DEN 4. MAJ** fejrer vi befrielsen fra tyskernes besættelse for 72 år siden. Der vil være overflyvning af Randbøl Kirke med flyvevåbnets træningsfly Baby Blue kl. 19.00, hvorefter vi fejrer gudstjeneste i Randbøl Kirke. Efter kransenedlæggelse på krigergravene samt på Buchs grav er der kaffe på Vandel Efterskole, hvor vi i år får besøg af brigadegeneral Lone Træholt.

#### *Det betyder 4. maj for mig*

*"For det er forår og Danmark frit..."*

Når jeg tænker tilbage på min barndom i Rødding i Sønderjylland er 4. maj fejringen noget af det, der står helt klar i min erindring.

Vi skolebørn gik i fakkeloptog gennem en by, hvor levende lys brændte i alle vinduer i skolen, private huse, butikker, alle værelser på hotellet... frem mod Rødding Højskole, hvor faklerne blev til et skinnende bål i højskolens gårdsplads. Imens lyttede vi til taler om dem, der kæmpede og faldt, og vigtigheden af at værne om frihed og demokrati. "En Lærke letted og tusind fulgte... Nu er det forår og Danmark frit, vel-sign det, Herre, fra sund til klit."

I dag er jeg 50 år ældre, men denne aften betyder stadig meget for mig.

Omgivelserne er nu Randbøl med udsigten ud over bronzealderhøjene ved Hærvejen, hvor konger, soldater, stuedrivere, handelsfolk og rejsende af alle slags

har rejst gennem århundreder. De har gjort holdt ved den lille kirke, bedt en bøn for en god rejse, overnattet og spist på hærvejskroen.

Her fejrer vi 4. maj, og det er jeg glad for.

Når de gamle fly overflyver kirke og høj, står min lille familie på marken med flag og hilser på. Først mine børn, nu også de små børnebørn. Og de kommer ilende til frikadeller og spidskål, når de har tid. I kirken nyder vi de rød/hvide faner, de hvide handsker, uniformerne, duften af krans og blomster, honnøren, last post fanfaren, Dannebrog, der stryges, alvo-ren, respekten, taknemligheden.

Det handler ikke kun om historie. Der foregår stadigvæk frygtelige overgreb i vores verden, som træder mennesker under fode. Det skal vi bekæmpe.

"Det er Forår og Danmark frit..."

*Henriette Støvlbek*



## Konfirmander 2017

### KONFIRMANDER NØRUP KIRKE

#### SØNDAG DEN 30. APRIL 2017

Katrine Tromborg Andersen

Andrea Phoonthawee Eskildsen

Jacob Lykke Fausing

Ditte Ørskov Frederiksen

Trine Birch Guldborg

Natasja Hallundbæk

Ida Hansen

Julie Vestergaard Horsted

Jeppe Skousen Jespersen

Lasse Vestergård Johnsen

Mathias Gabriel Healy R

Jonassen

Maria Jørgensen

Janos Kjærgaard Kristiansen

Niels Leth Lind

Benjamin Thyregod Mose

Signe Møldrup

Marie Høstgaard Møller

Anders Rendboe Nielsen

Lars Holk Nielsen

Nicolai Overvad

Emma Søgaard Sloth

Simon Hatt Sørensen

Ludvig Tving

Magnus E V K Vrdlovec

Thorbjørn Claudi West

### KONFIRMANDER

### I RANDBØL SOGN OG KIRKE

#### FREDAG DEN 12. MAJ 2017

Jacob Skovgaard Peetz

Asbjørn Christensen Doose

Johannes Egeskov Schmidt

Nina Lindholm Andersen

Mathilde Foss

Mira Egelund Raabjerg

Emma Bank Hansen

Malou Damkjær Gillstedt

Tonja Algren Jensen

Nick Timma Israelsen



## ONSDAGSKLUBBEN

i Randbøl Sognestue

HÆRVEJEN 47 - RANDBØL

### ONSDAG D. 15. MARTS KL. 13.30

*"At være tyskerbarn, om fortielse og løgn"* ved fhv. lærer Lillian Nørgaard, Brødstrup.

Det kan være underligt at opdage, at man er bortadopteret, når ens forældre er døde. Men finder man så også ud af, at ens far er tysk soldat, så er det for mange rigtig svært at forholde sig til.

### ONSDAG D. 19 APRIL KL. 13.30

Sangeftermiddag ved Stig Møller, Grindsted.

En festlig eftermiddag, hvor Stig hjælper os gennem en række gode forårssange.

### ONSDAG D. 18. MAJ KL. 13.30

*"Om min bedstemor"* ved fhv. politiinspektør Orla Duedal, Vejle.

Om tækkemanden Anders Knudsens kone Petra, som havde 11 børn og fem tdr. land i Klattrup. De boede også omkring Bindeballe, før de flyttede til Klattrup. Petra var en kendt foredragsholder og har også været med i en radioudsendelse.

### ONSDAGSKLUBBEN

er for pensionister, efterlønnere og ældre, modne mennesker.

Vi mødes en eftermiddag om måneden til foredrag, sang, underholdning og ikke mindst til socialt samvær.

Er du ensom, er det måske lige noget for dig. Alle er velkomne.

## BLIV SPEJDER

I Randbøl og Nørup kan du også være spejder. Spejderhuset ligger på HÆRVEJEN 45 I RANDBØL.

Kontakt grupperådsformand  
Inger Barfoed tlf. 7588 4477 eller  
gruppelider Tina Jensen tlf. 2878 4831  
for at høre mere – eller se på  
[www.spejderrandbol.dk](http://www.spejderrandbol.dk)

## VANDEL MISSIONSHUS

GRINDSTEDVEJ 33, VANDEL

### ONSDAG DEN 1. MARTS KL. 19.30

Kredsmøde i Bredal Missionshus  
v/ René Brorson, Grejsdal  
Sang v/ Grejsdalens Lillekor

### TIRSDAG DEN 14. MARTS KL. 19.30

Bibeltime hos  
Kristian Iversen

### ONSDAG DEN 22. MARTS KL. 19.30

Fødselsdagsfest  
v/ Bjarne Hvidberg, Hodde

### TIRSDAG DEN 28. MARTS KL. 19.30

Mission Afrika møde hos  
Poul Balsgaard

### ONSDAG DEN 5. APRIL KL. 19.30

"Graven er tom"  
v/ Henrik Bak Jepsen, Grindsted

### TIRSDAG DEN 25. APRIL KL. 19.30

Bibeltime hos  
Villy Skovholm

### ONSDAG DEN 3. MAJ KL. 19.30

Søren Grysbæk, Horsens

### ONSDAG DEN 17. MAJ OG TORSDAG DEN 18. MAJ KL. 19.30

Kredsmøde i Vejle Missionshus  
v/ Torben Mathiesen, Gjern

### TIRSDAG DEN 23. MAJ KL. 19.30

Bibeltime hos  
Benedikta og Aksel Obel

For yderligere oplysninger kontakt  
Hanne Klausen 2966 6508



## Randbøl Kirke

### DØBTE:

- 20.11.2016 Mike Andresen  
20.11.2016 Sebastian Lyager Vangsgaard

### DØDE OG BEGRAVEDE:

- 19.11.2016 Peter Brødsgård Thomsen  
24.11.2016 Kristence Lusie Andersen  
29.11.2016 Anna Marie Nicolajsen  
15.12.2016 Jørgen Jensen Lindbæk  
16.12.2016 Erna Maria Kristensen  
20.12.2016 Viggo Skovgaard Jensen  
20.01.2017 Tove Petersen  
26.01.2017 Hans Jørgen Olesen



## Nørup Kirke

### DØBTE:

- 13.11.2016 Isabella Baun Madsen Werning  
21.11.2016 Maria Jørgensen  
22.01.2017 Kirstine Asta Svaneby  
05.02.2017 Alberte Vestergård Søholt

### DØDE OG BEGRAVEDE:

- 18.11.2016 Jens Pedersen  
30.11.2016 Tage Kjeldsen  
01.12.2016 Peter Kristian Gydesen  
27.01.2017 Alfred Peter Jensen

## PRÆSTERNE

HEINRICH PEDERSEN

Friweekend: 11.-12. marts; 22.-23. april; 12.-14. maj  
Anden tjeneste: 19.-21. maj

CHRISTINA MUNK STORM

Friweekend: 25.-26. februar; 20.-21. maj



**DELTAGERE VED  
4. MAJ 2016  
MINDEGUDSTJENESTEN**



## Randbøl Kirke

### Sognepræster:

Christina Munk Storm,  
Hærvejen 47, Randbøl,  
Tlf. 7588 3313 & 2253 7183  
Mail: cmr@km.dk

Heinrich W. Pedersen,  
Præstens Ager 2, Nørup,  
Tlf. 7588 3012  
Mail: hwpe@km.dk

Mandag er præsternes ugentlige fridag.

### Graver:

Kent Nielsen.  
Tlf. 7588 3381 / 2966 3460  
Mail: randboelkirke@mail.dk  
Træffes på kirkegårdskontoret mandag-fredag  
kl. 9.30-10.00

### Kirketjener:

Stillingen genbesættes snarligt.

### Sognemedhjælper:

Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen  
Tlf. 2329 3313  
Mail: smh@randboel-noerupkirker.dk

### Menighedsrådsformand:

Karen Bang  
Tlf. 7588 3747, mobil 2891 7512  
Mail: karenbang@outlook.com

### Kirkevæрге:

Egon Munk-Andersen  
Tlf. 7588 1988  
Mail: egon.munk-andersen@skolekom.dk



## Nørup Kirke

### Sognepræster:

Heinrich W. Pedersen,  
Præstens Ager 2, Nørup,  
Tlf. 7588 3012  
Mail: hwpe@km.dk

Christina Munk Storm,  
Hærvejen 47, Randbøl,  
Tlf. 7588 3313 & 2253 7183  
Mail: cmr@km.dk

Mandag er præsternes ugentlige fridag

### Graver:

Bettina Neve  
Tlf. 2021 8718  
Mail: noerupkirke@mail.dk

### Kirketjener:

Lise Hauge  
Tlf. 2120 3686  
Mail: lise@randboel-noerupkirker.dk

### Sognemedhjælper:

Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen  
Tlf. 2329 3313  
Mail: smh@randboel-noerupkirker.dk

### Menighedsrådsformand:

Karen Bang  
Tlf. 7588 3747, mobil 2891 7512  
Mail: karenbang@outlook.com

### Kirkevæрге:

Knud Lind  
Tlf. 2142 4288,  
Mail: knudlind7@gmail.com

#### Udgivet af menighedsrådet i Nørup Sogn og Randbøl Sogn.

Redaktionsudvalg: Heinrich W. Pedersen (ansv.), Christina Munk Storm,  
Henriette Støvlbek, Edith Petersen og Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen.

Layout og tryk:  
www.prinfovejle.dk

## GUDSTJENESTER I RANDBØL-NØRUP KIRKER · Marts - maj 2017

DATO	RANDBØL	NØRUP	DAG I KIRKEÅRET	ANDET
Søndag 5/3		10.30 (HWP)	1.s. i fasten	
Søndag 12/3	10.30 (CMS)		2.s. i fasten	
Søndag 19/3		10.30 (HWP)	3.s. i fasten	
Søndag 26/3	10.30 (HWP)		Midfaste	
Tirsdag 21/3	17.30			Kravlegudstjeneste <sup>1)</sup>
Søndag 2/4		10.30 (CMS)	Mariæ bebudelsesdag	
Søndag 9/4		10.30 (HWP)	Palmesøndag	
Torsdag 13/4	10.30 (CMS)		Skærtorsdag	
		19.00 (HWP)		Påskemåltid <sup>1)</sup>
Fredag 14/4	15.00 (CMS)	10.30 (HWP)	Langfredag	Liturgisk gudstjeneste <sup>1)</sup>
Søndag 16/4	10.30 (CMS)	10.30 (HWP)	Påskedag	
Mandag 17/4		10.30 (HWP)	2. påskedag	
	14.00 (CMS)			Minikonfirmand afslutn. <sup>1)</sup>
Søndag 23/4	10.30 (CMS)		1.s.e. påske	
Søndag 30/4	10.30 (CMS)	09.30 (HWP) 11.00 (HWP)	2.s.e. påske	Konfirmation i Nørup
Torsdag 4/5	19.00 (CMS)			4. maj gudstjeneste <sup>1)</sup>
Søndag 7/5		10.30 (HWP)	3.s.e. påske	
Torsdag 11/5		19.00 (HWP)	Aften før Bededag	Storehvededagsaften <sup>1)</sup>
Fredag 12/5	10.30 (CMS)		Bededag	Konfirmation i Randbøl
Søndag 14/5	10.30 (CMS)		4.s.e. påske	
Søndag 21/5		09.00 (JL)	5.s.e. påske	
Torsdag 25/5	10.30 (CMS)		Kristi Himmelfartsdag	
Søndag 28/5		10.30 (HWP)	6.s.e. påske	
Tirsdag 30/5		17.30		Kravlegudstjeneste <sup>1)</sup>
Søndag 4/6	10.30 (CMS)	10.30 (HWP)	Pinsedag	
Mandag 5/6		14.00 (CMS, HWP)	2. pinsedag	Friluftsgudstjeneste

<sup>1)</sup> Se nærmere omtale inde i bladet.

Christina Munk Storm (CMS) – Heinrich Wichmann Pedersen (HWP) – Jakob Legarth (JL)

**Kørsel til gudstjenester og arrangementer**

Ring i god tid til Grethe B. Nielsen, 7588 5048. Mail: grethe\_bn@yahoo.dk

Næste nummer udkommer i uge 20

Indleveringsfrist: 17. april 2017