

MENIGHEDSRÅDENES VISION FOR RANDBØL - NØRUP KIRKER

VI ER KIRKE HELE UGEN - OGSÅ OM SØNDAGEN!

Randbøl-Nørup Kirker og Sogne vil være kendt for at bære fællesskab, respektere tradition og være nærværende med bud og tilbud til alle i en tid med store krav fra mange sider.

Randbøl - Nørup Kirker er en del af den danske, evangelisk-lutherske folkekirke og vil være åbne kirker med plads til alle mennesker uanset baggrund og kultur.

Vi ønsker, at gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning og andre aktiviteter har et meningsfyldt og relevant indhold for sognenes borgere.

Vi ønsker at være et sted, der danner og bærer fællesskaber. Et sted, hvor alle aldersgrupper kan finde glæde og interesse ved at deltage, hvor alle støttes i at få gjort det kristne budskab nærværende og brugbart, udfordres og inspireres til at tage del i kirkelivet.

Vi lægger vægt på, at gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og andre aktiviteter udformes, så de er forståelige for deltagerne uden at kræve særlige forudsætninger. De kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse tilrettelægges, så deltagerne får en positiv oplevelse og et godt minde om højtideligheden.

For os er det vigtigt at holde sognenes traditioner i hævd året rundt og at skabe gode oplevelser gennem gudstjenester og begivenheder, der knytter sig til årets gang.

I vore sogne inviteres alle til åbent at ytre sig om ønsker og behov, så menighedsrådene kan inspireres til at udvikle nye tilbud og traditioner.

Vi er opmærksomme på, at tiderne skifter, og at moderne medier og hjælpemidler kan støtte arbejdet med kirkens vigtige budskaber. Vi er åbne for nye måder at gøre tingene på.

Kirkernes bygninger og kirkegårde skal vedligeholdes og fornyes, så alt til stadighed fremstår i en smuk ramme om sognenes brug af kirkerne. Kirkernes rum og kirkegårdene er steder, hvor man gerne vil komme og bruge en tid for sig selv eller med andre.

Vi lægger vægt på samarbejde som et vigtigt grundlag for nytænkning og udvikling. Derfor vægter vi samarbejde internt i pastoratet og eksternt med sognene omkring os. Vi er sammen om at passe på hinanden, og alle i sognene har et ansvar for at kirkelivet lykkes. Ingen kan klare opgaverne alene.